

Jonge mensen starten horecazaken op in hartje Borgerhout

# “Geen flauw idee waarom niemand hier wil investeren”

**Z**e hebben het alle drie meegemaakt: stomverbaasde, ongelooflijke blikken. Toch hebben Rein van Café Mombasa, Michael van Bistrot Miro en Femke van cultuurbar Mokkaapot voet bij stuk gehouden, en mét succes, want de zaken - eentje opent binnenkort pas de deuren - draaien prima. Op het Moorkensplein, vlak bij de vermaledijde Turnhoutsebaan, in hartje Borgerhout.

• Een paar jaar geleden gonsde het van de geruchten in Borgerhout. Er zou een nieuw café opengaan op het Moorkensplein... Maar weinigen konden die geruchten echt geloven, totdat Café Mombasa twee jaar geleden effectief zijn deuren openzwierde. Ondanks de stevige instroom van jonge gezinnen zag Borgerhout, op enkele uitzonderingen na, de voorbije vijftien jaar veel ondernemers de biezen pakken. Ondernemers van eigen bodem, om het even scherp te stellen, want winkels en eethuizen met 'exotische' inslag zijn elkaar op en rond de Turnhoutsebaan blijven verdringen. Ook het Moorkensplein, met zijn imposante districtshuis, bleef tot twee jaar en

→ Femke Hellemans (35) opent begin juni de cultuurbar 'Mokkaapot'.  
FOTO FREDERIK BEYENS

“Ik begrijp die vooroordelen tegenover Borgerhout niet, want het



leden een kintje, kassolen vinkte om niet overheen te walsen, niet zonder gevaar, zo tussen lijnbussen en auto's.

“Borgerhout telt niet zo veel toffe plekken om een café te beginnen, maar het Moorkensplein is dat zeker wel”, zegt Rein Adons die na een leven in de sociale sector besliste een café te beginnen. “Daarom kon ik maar niet begrijpen waarom niemand hier iets opstartte. Toen dit pand te koop stond, ben ik er vrijwel direct op gesprongen. Maar eerlijk, met heel wat schrik en vele slapeloze nachten. Als iemand zoals bijvoorbeeld Vinko Pepa hier het licht nog niet had gezien, moest er wel iets aan de hand zijn met dit plein, spookte het door mijn hoofd. Weet je dat er zich geen andere kandidaten hebben aangediend?”

## Behulpzame mensen

Ondertussen zijn we goed twee jaar verder, en Café Mombasa is voor veel Borgerhoutenaars een vaste waarde geworden. “Ik heb een heel gemengd publiek, en dat is precies wat ik wilde: een echt buurtcafé waar de hippe, jonge vogels, maar ook de gezettele veertigers, de volkse mensen en de oudere Borgerhoutenaars elkaar vinden. En dat is gelukt. Veel van mijn oudere klanten, mensen die hun buurt de afgelopen veertig enorm hebben zien veranderen, hebben me nog gek verklaard toen ze me tijdens de verbouwingen zagen ploeteren. Nu zitten ze me, terwijl ik handen te kort kom om iedereen te bedienen, vanachter hun pint ongelovig aan te kijken. ‘Hoe is het mogelijk, Rein, wie had dit kunnen denken?’ Ik begrijp die vooroordelen tegenover Borgerhout niet, want het is een warme, fijne buurt, waar mensen, van welke kleur ook, elkaar proberen te helpen als dat nodig is. De negativiteit die de Turnhoutsebaan uitstraalt, is vreemd. Er is iets met die baan, ik weet niet wat, maar het weerspiegelt in ieder geval totaal niet wat er leeft in de straten rondom. Gelukkig werkt de winkeliersvereniging BoHo zich uit de naad om het tijt te doen keren.”

Bistrot Miro van chef-kok Michael Roel-

is een warme, fijne buurt.”

→ Rein Adons startte Café Mombasa op. “Borgerhout telt niet veel leuke plekken om een café te starten, maar het Moorkensplein is dat wél”, zegt ze.  
FOTO WIM HENDRIX

→ Michael Roelants van Bistrot Miro. “Ik had er vertrouwen in dat er een draagvlak was voor een buurtbistro.”  
FOTO FREDERIK BEYENS



lants, die eerder onder meer zijn strepen verdiende bij Sir Anthony Van Dyck en Het Gebaar, is sinds de eerste dag - intussen vier maanden geleden - volgeboekt. “Hoewel familie en vrienden niet begrepen wat ik juist in ‘Borgerokko’ kwam zoeken, had ik er vertrouwen in dat er een draagvlak was voor een buurtbistro. Mede door het succes van de Mombasa, moet ik toegeven. De vlakbijgelegen Dageraadplaats is mijns inziens verzadigd, maar dit plein biedt nog tal van mogelijkheden. Dus, wie het horen wil: kom maar af, er is nog plaats genoeg om iets te beginnen. Deze buurt combineert de

gezelligheid van een dorp met de pluspunten van een stad, en dat is onmiskenbaar een geweldige troef.”

## “Verbaasd door de sfeer”

Michael ontvangt veel klanten die na hun tentje naar De Roma trekken. “Mensen van Kapellen of Schoten, die me vol verbazing komen vertellen dat de sfeer in Borgerhout hen zo goed meevalt. Dat de verschillende gemeenschappen, de moslims, joden en anderen naast elkaar leven is inderdaad een feit, maar zolang iedereen vriendelijk blijft tegen elkaar - en dat is zo, vind ik dat prima.”



Dat is ook de mening van Femke Hellemans (35) die begin juni de cultuurbar Mokkaapot opent. “Een cultuurbar, waar je van een lekker biertje of een soepje kan genieten, in een omgeving met artistieke ontwerpen, die ook te koop zijn. Een bar gecombineerd met een galerie, maar zonder enige verplichting. Tegelijk is er ook een winkeltje - sorry, maar in Borgerhout kan je nergens terecht voor een leuk cadeautje - waar je leuke spullen vindt, van betaalbaar tot iets duurder. En nee, ik heb geen schrik van het slechte imago van Borgerhout, want mijn concept is ijzersterk en de buurt is top.”